

EERVOLLE VERMELDING INZENDING

**POËZIE
VERBEELD**

De IJssel - Irene Penninkhof

Je stroomt door mijn jeugd
en bracht plezier en vertier.
Later vooral ook troost en rust
in roerige tijden.
Ik zie het water aan me voorbij glijden
dwars door alle tijden heen.
Gestaag, geduldig en trouw.
Weer vind ik jou
na twaalf jaren elders
terug op mijn geboortegrond.
Ik hoor het water klotsen tegen de kade.
Een ballade van stilte en rust.
Het ruisen van het riet,
een meeuw die krijst.
Neem mijn onrust, mijn verdriet
neem ze mee naar open zee
en laat ze vrij.
Ik sta langs de IJssel
en zie een prachtige rivier
waar verleden, heden en toekomst
samen stromen.



www.tapjebankje.nl



De gedichtenroute Poëzie verbeeld is vanaf 1 februari 2020 geopend.

Informatie: www.bibliotheekkampen.nl, www.tapjebankje.nl, of informeer bij de balie van de Tourist Info in de Stadskazerne

EERVOLLE VERMELDING INZENDING

**POËZIE
VERBEELD**

Timon Schellingerhout

A

water vergt gekunsteldheid
om er iets over te zeggen
stekk er je teen in en je weet t
dompel je en je voelt het
drink wat en je proeft t
water is droog, zwaar en dik
water zal bezongen worden
water moet en zal
eufemistische metaforen schallen
water draagt
water leidt
water gaat
ik ook

B

water is dus nat
en dat is dan dat
vuur is niet nat
dat is dus ook wat

C

waterdamp is vluchtig
evenals lucht met wolken
ze moeten grijs zijn
een ademtocht, als ik
eindigheid, uitdijend,
veel, en meer
een idee
bijna

D

water
modder is halfwater
alles verwaterd
en wordt waterig
water jij water wij
wat als er geen water is
wat als er geen water wordt
water klots
water schmotz
wat dan was denn
de watertijd is aangebroken

E

wateren twee keer
plassen te over
kletsnatte Martini
bakken uit de hemel
lachen joh
we zijn water en worden tot stof
water in je mouw
is akeliger dan dat
de Goot, de IJssel, de IJssel, de Goot
lekker sappig dan

EERVOLLE VERMELDING INZENDING

**POËZIE
VERBEELD**

F

water is lankmoedig
water is goedertieren
water is intiem
water komt als een en nul
water geluid
water gevoel
water verbindt
als een kind
ijstijd stoomtrein
watervlug naar t nu
water stroomt naar laag
water is rivier
water is meer en zee
water is wolk
en in Kampen een kolk

G

Het water liep me in de mond
druipend
kolkend
vochtige streken
zalvend
de zachte regen
van waterscheiding, watergolf en waterkou

H

water, onder
doorwaadbare plaats
bakinzwempak
astma op t strand
zand in je onderbroek
waterige soep

wat is er toch met water
verzopen druppel verzuipen
waterlijn dropdrop
kunst outlawgedichtenclub
Baikal Balaton Harense Plas

I

waterrat
waterrad
waterverraad
watergeuzen
waterlinie
waterschaamte
waterdier
watervogel
waterverf
zee, meer
zout, zoet
watergehalte
wateroverschot
watermanagement
komkommer bevat het grootste aandeel water
vriendschappen verwateren
oppervlaktewater, diep
waterdicht watergedicht
waterweetjes
waterwetjes
waterwetland
waterweetjewel
waterweejewel
waterojee
water blust vuur



www.tapjebankje.nl



De gedichtenroute Poëzie verbeeld is vanaf 1 februari 2020 geopend.

Informatie: www.bibliotheekkampen.nl, www.tapjebankje.nl, of informeer bij de balie van de Tourist Info in de Stadskazerne

EERVOLLE VERMELDING INZENDING

**POËZIE
VERBEELD**

Panta Rhei - Ilja Alberts

ik kijk graag naar de rivier
die er elke dag anders uitziet
en het verveelt me niet
al loop ik nog zo vaak hier

vanaf het strandje
heb ik zicht op hem
telkens in een ander licht
een ander perspectief

soms hing mist als een gordijn
over het water
verborg het
tot de zon doorbrak
dan zag ik het pas later

ik zag het later pas
hoe alles stroomt
en niets hetzelfde blijft
niets is meer zoals het was

zelfs de rivier om me heen verandert
meandert door de tijd
het IJsselwater blijft maar stromen
golven komen
op en over mij

soms komt het water tot de lippen
maar ook dat gaat weer voorbij



www.tapjebankje.nl



De gedichtenroute Poëzie verbeeld is vanaf 1 februari 2020 geopend.

Informatie: www.bibliotheekkampen.nl, www.tapjebankje.nl, of informeer bij de balie van de Tourist Info in de Stadsazerne

EERVOLLE VERMELDING INZENDING

**POËZIE
VERBEELD**

Water - Aletta Matheus

Zachtjes kabbelend in een rustige stroom

Moleculen vrolijk dansend

Golfslag, stilstaand, hevig kolkend

Beweging

Water geeft, neemt

Water is leven



www.tapjebankje.nl



De gedichtenroute Poëzie verbeeld is vanaf 1 februari 2020 geopend.

Informatie: www.bibliotheekkampen.nl, www.tapjebankje.nl, of informeer bij de balie van de Tourist Info in de Stadsazerne

EERVOLLE VERMELDING INZENDING

**POËZIE
VERBEELD**

**Veerpad bij Zalk - Willem Frans Keijzer, Willy
Bundel 't water aan het woord, ingestuurd door Eleonora Bos**

De avond valt,
wind waait door de wilgen.
Stroomopwaarts in de bocht van de rivier,
waant een bever zich Heer van Buckhorst
en bewaakt zijn burcht.
Aan de overkant van het water,
wacht de veerman.
Hij brengt de belhamel
weer veilig thuis.



www.tapjebankje.nl



De gedichtenroute Poëzie verbeeld is vanaf 1 februari 2020 geopend.

Informatie: www.bibliotheekkampen.nl, www.tapjebankje.nl, of informeer bij de balie van de Tourist Info in de Stadsazerne

EERVOLLE VERMELDING INZENDING

**POËZIE
VERBEELD**

1

Dauwdruppel

Een dauwdruppel, geboren uit ochtendgloren

Waande zich tot schittering uitverkoren

En aldus geschiedde, gekoesterd door prille zonnestraal

Schitterde de dauwparel in volle pracht en praal

Doch de wetten der natuur zijn onverbiddelijk

Ze gelden voor iedereen

Aldus viel bij het rijzen van de zon

De dauwdruppel in duizendvoud uiteen

2

Wie een watergang beziet, weet hoe een watergang in de verte eindigt:

aan de horizon komen de oevers samen, versmolten tot één punt.

Maar u die op weg gaat, op zoek naar dat punt, komt bedrogen uit.

Steeds weer verlegt dat punt zich naar een nieuwe horizon.

Nimmer komen zij samen, nimmer contact, nimmer liefde,

3

Liefde langs de waterkant

Dromend langs de waterkant

Zie ik haar aan de overkant

Lichtvoetig dwalend langs het riet

Ik heb haar lief, ze weet het niet

Gegrepen door een wonderlijk gevoel

Een vreemde golf die mijn denken overspoelt

Verlang ik naar haar stem, zoek ik een gebaar

In het veld stapt een ooievaar

EERVOLLE VERMELDING INZENDING

POËZIE
VERBEELD

In de wind ruist jouw naam
Heeft ze het willen verstaan?
De ooievaar is op de wind gegaan
Ziet ons aan de horizon samengaan

4

De stem van het water

De wind sprak met het water
En het water met de wind
Het water is niet zo'n prater
Wat gekabbel, gekibbel en geklater

Plons, plens, geklater
Eenden kibbelen met snib gesnater
Ze dobberen, ze slobberen
Op het blauwgroene geribbelde water

Wolken, in water weerspiegeld
Water, dat roept, dat wenkt
Daartussen rust de wind
Die zint of het begint
Die het water krachten schenkt

Het water spreekt
Vanuit blauwgrijze gedachten
De onrust wakkert aan
Niet nog langer wachten
Het water wil zich laten gaan

De stem van het water
Het kabbelt, het klatert



www.tapjebankje.nl



EERVOLLE VERMELDING INZENDING

POËZIE
VERBEELD

Het klettert, het spettert
nu is de tijd om te gaan
Het steigert, nog even weigert
Om vol met de wind te gaan

Dan onverwacht
met aanzwellende kracht
Laat de wind zich gaan
Wakkert aan
Van kracht tot macht
Een onheilspellend wezen

Gebalde onbeheerstheid
Van ketens bevrijd
Breekt open de donkere nacht
Schuimend schuimbekkend
Nieuw leven niet te stuiten
Door wind in gang gezet
Breekt 't water jubelend naar buiten



www.tapjebankje.nl



De gedichtenroute Poëzie verbeeld is vanaf 1 februari 2020 geopend.

Informatie: www.bibliotheekkampen.nl, www.tapjebankje.nl, of informeer bij de balie van de Tourist Info in de Stadsazerne

EERVOLLE VERMELDING INZENDING

POËZIE
VERBEELD

5

Riet

winter

Verankerd in rustend slijk en slib
In de as van het vergankelijke waterleven
Wacht 't wortelriet op het lentelicht
Om tot stengel te ontluiken

lente

Dan scheurt de hemel open
En gelokt door 't hemels licht
Doorklieft het riet het wijkend water
Van geel naar groen, van nat naar droog

zomer

Boven het nest gespiest op rieten pijlers
Wiegend op de zomerbries
Verscholen onder wapperende manen
Weerkaatst door het zilverglanzend watervlak
Klinkt het lied van de kleine karekiet

herfst

In natte mist en nevelkoud
Verkilt 't riet tot herfstig goud
Het vocht dropt en druipt overal
Door vorst verstijfd tot tintelend ijskristal

De Urker Vaart - Monique Meyer

Ik zeilde op de Urker Vaart,
die Urk aan Vollenhove paart.
De wind was rustig en het water vlak.
De lucht bewolkt waardoor zonlicht brak.
Mijn liefste naast mij in haar nopjes.
Wij aten noten en wat dropjes
uit een klein papieren zakje.
Hier en daar ruiste een takje.
Er stonden vissers aan de kant
te heng'len en te turen, de stand
van dobber boeit hen vele uren,
want voor een vis bijt, kan 't wel even duren.
Wij voeren voort op t' laagste vlak
dat in dit land onder 't hemeldak
bestaat, de wind bepaalde vaart en maat
Het water leek een lange laat.
Het riet woof traagjes goedendag
en op het vlakke water lag
goedkoop nog, want het kostte geen cent
een lag van linnen die de schilder kent.
Dat roept om kleuren, diep' ten breed' ten
die moeten zijn geweten
en gezien, voordat op 't strakgespannen linnen
die schilder zijn werk kan beginnen.
Zo scheen het toen een plaats van rust.
Wij vonden er ook ten zeerste welbewust
daar dan stonden, lagen zaten,
men schildert niet door veel te praten.
Die schilder, met palet en houten ezel
schildert dan soms uil of wezel.

Kijkend met een haviksogen,
laat hij kleur bij kleur opdrogen.
Zo zag hij, zelf nooit gezien
een bootje voor zich, nooit voordien
op 't vlakke water schijnen
in een lichtval voor de zijnen.
't Water leek wel fijn satijn
dat, geweven door de schijn
van licht en lucht en zon
zelf te schilderen begon.
Het weefde wit en blauw en zwart
zo door elkaar dat heel apart
ontstond een schildering
van fijnste kleurenschilfering.
Het bruine, van mahoniehout,
de romp van 't schip al oud
werd donker ebbenhouten bank
die stond onder een wilgenrank.
Het witte zeil, een toorts van goud,
vlamde rond de mast die stout
en fier en goed getrimd
naar hemelhoge wolken klimt.
Zo werd het duister toegelicht
een schilder doet zijn enige plicht
een dichter daarnaast terzij
Kijk dit schilderij zijn wij.

EERVOLLE VERMELDING INZENDING

**POËZIE
VERBEELD**

Dauwdruppel - Monique Meyer

Zoals, wanneer het herfst is,
op een mistige morgen,
een dauwdruppel
zich vormt
aan een
geknakt
stuk
riet
en

zich nog vast
wil blijven hechten
in spanning voor de val
voortdurend steeds blijft vechten,
zo vecht ook ik, trillend, bevend,
levend lied, totdat
de druppel,
moe en
uitgespannen,
in 't stille
water plonst en
't opspatten doet voordat het water sluit de druppel om
met stilte, als haarzelf en deze één met
al het water wordt.

EERVOLLE VERMELDING INZENDING

POËZIE
VERBEELD

Boer en Praam - Monique Meyer

Een polder lag, achter de watermolen,
laag onder wolken weggescholen
doorkruist met vaart en sloten
met akkers, rietkraag, schoten.
Een boomgroep hier, wat struiken daar,
groen het land, en vijvers als een blaar,
waar spiegelden in 't water
de lucht zich en wat later
ook de zon, die zilver nog
verschijnen kon, toch
laat het goede zien
in rijke overdaad en bovendien
Een praam, een damhek en een brug,
een boer kromde er zijn rug,
de praam voortduwend met een boom
zo simpel, krachtig, leek hij sloom.
De vaart was lang, de boom werd zwaar.
Toch ging hij door en wist naar waar!
De einder voert,
dat heeft mij eindeloos ontroert.



www.tapjebankje.nl



De gedichtenroute Poëzie verbeeld is vanaf 1 februari 2020 geopend.

Informatie: www.bibliotheekkampen.nl, www.tapjebankje.nl, of informeer bij de balie van de Tourist Info in de Stadsazerne

EERVOLLE VERMELDING INZENDING

POËZIE
VERBEELD

Een vis - Monique Meyer

Een vis
is
meer
dan
kop
en
kieuw
of graat'
en
vin.
Vaak
zwemt
hij
tegen
stromen
in.



www.tapjebankje.nl



De gedichtenroute Poëzie verbeeld is vanaf 1 februari 2020 geopend.

Informatie: www.bibliotheekkampen.nl, www.tapjebankje.nl, of informeer bij de balie van de Tourist Info in de Stadsazerne

EERVOLLE VERMELDING INZENDING

POËZIE
VERBEELD

Twee vrijende ganzen - Monique Meyer

Twee vrijende ganzen
aan 't water.
Ik hoorde ze,
wat een gesnater.
Ik was in mijn sas,
al gaf het geen pas.
De kuikentjes komen
toch later.



www.tapjebankje.nl



De gedichtenroute Poëzie verbeeld is vanaf 1 februari 2020 geopend.

Informatie: www.bibliotheekkampen.nl, www.tapjebankje.nl, of informeer bij de balie van de Tourist Info in de Stadsazerne

EERVOLLE VERMELDING INZENDING

POËZIE
VERBEELD

Bewegelijk - Robert en Lotte van de stichting de groene Brunneper

Ik ga er doorheen,
val niet!
Dan kan het harder zijn dan steen

Het brengt Leven en dood
soms brengt het pret, patatje met
nu is er nood

Zonder gaat het niet
rollend over je wangen
ik heb verdriet

Het valt - Ik neem het in me op
Ik heb dorst, nu is het op
..Sorry



www.tapjebankje.nl



De gedichtenroute Poëzie verbeeld is vanaf 1 februari 2020 geopend.

Informatie: www.bibliotheekkampen.nl, www.tapjebankje.nl, of informeer bij de balie van de Tourist Info in de Stadskazerne

EERVOLLE VERMELDING INZENDING

POËZIE
VERBEELD

Later - Monique Meyer

Klimmend
Over hek en prikkeldraad
Kwam ik hier
En zit nu
Aan de rivier
Meeuwen vliegen rond
Een bootje op het water
Ik zit op de grond
En het wordt ...later...



www.tapjebankje.nl



De gedichtenroute Poëzie verbeeld is vanaf 1 februari 2020 geopend.

Informatie: www.bibliotheekkampen.nl, www.tapjebankje.nl, of informeer bij de balie van de Tourist Info in de Stadsazerne

Labyrinth - Monique Meyer

Ik tekende voor school
op het Bergse strand
een Labyrinth in het zand.
Mensen kijken van een afstand
hoe ik dat doe,
alleen een klein kind
waagt zich dichterbij
en kijkt stil naar mij.

Als mijn Labyrinth klaar is
ga ik het lopen.
De gangen zijn breed
de zeelucht houdt het open.
Langzaam loop ik naar binnen,
soms moet ik mezelf overwinnen
om door te gaan.

Maar dan kom "IK"
in het centrum staan
en voel; mijn 'geest' is open
ondanks dat mensen
om me heen lopen
blijf ik staan
mijn gedachten gaan
het Labyrinth
nog een keer.

Dan draai ik me langzaam om
en begin terug te lopen.
Steeds langer is de weg
gaat heen en weer
naar de uitgang
want die is open....
ik kijk om me heen
en zie de zee
wát een ruimte....
zal ik hem nog een keer lopen??

EERVOLLE VERMELDING INZENDING

**POËZIE
VERBEELD**

Hannie Stoel

De rivier kromt zicht, stroomt dan met vaste hand
zwart en rustig, wild of lief glinsterend
verbindt waar ik sta met de overkant

Wat heb je gezien, waar kom je vandaan
berustend in jouw zijn van toen en altijd
om langer, nog langer steeds maar te gaan

De wolken, de zon, de nevel, de regen
gaan in je op en worden omarmd
spiegelen zich in je om mee te bewegen

Niks te kiezen, alleen maar te stromen
Zo vrij en toch niet: je moet gaan waar je gaat
langs weiden met koeien en oevers met bomen

Je bent stil en weet van het verleden
neemt wijsheid mee, waar ook naar toe
en toont een glimp aan ons, in het heden



www.tapjebankje.nl



De gedichtenroute Poëzie verbeeld is vanaf 1 februari 2020 geopend.

Informatie: www.bibliotheekkampen.nl, www.tapjebankje.nl, of informeer bij de balie van de Tourist Info in de Stadsazerne

EERVOLLE VERMELDING INZENDING

POËZIE VERBEELD

Ynske Westerhof



EERVOLLE VERMELDING INZENDING

POËZIE
VERBEELD

Miranda de Keuter

Seneca's cruciale otium

Bevaart

Tweezijdige weelderigheid

Genaamd

Golven der idealisme

Schuimklopperij

Roert

Gedachten der participatie

Beweegt

Zich genoegzaam voort

Gouden wielen

Knikken

Ja en amen

Latend

De stroom des IJssel

Vrij en onverstoord



www.tapjebankje.nl



De gedichtenroute Poëzie verbeeld is vanaf 1 februari 2020 geopend.

Informatie: www.bibliotheekkampen.nl, www.tapjebankje.nl, of informeer bij de balie van de Tourist Info in de Stadsazerne

EERVOLLE VERMELDING INZENDING

**POËZIE
VERBEELD**

Aad van der Klaauw

Water
 Wat als er geen stromen meer zijn
 De grond hard en kil
 Stijf staat
 Van strakke strepen
 Getrokken
 Door zwaarden
 Die dom opgeheven
 Hadden kunnen rusten
 In krachtige zachte liefde.
 Wat als je
 De schepen achter je
 Had laten verbranden
 En niet zelf had kunnen blussen
 Blauw uit het palet is gevallen.
 Wit en zwart strijden om de hoogste eer.
 Wees niet bang
 Dat gaat niet gebeuren
 Water valt altijd
 Van boven naar beneden.

Wat er
 Ook gebeurt
 Water raakt nooit op.



www.tapjebankje.nl



De gedichtenroute Poëzie verbeeld is vanaf 1 februari 2020 geopend.

Informatie: www.bibliotheekkampen.nl, www.tapjebankje.nl, of informeer bij de balie van de Tourist Info in de Stadsazerne

EERVOLLE VERMELDING INZENDING

POËZIE
VERBEELD

De sprong - Berber Bouma

Knikkende knieën en
Twijfelende tenen
Wachten aan de rand
Van het blauw betegelde bad

Vóór je: de lieve juf
Haar uitgestoken hand
Maar ook het water – zo nat
Zo diep, zo groot, zo –

Ze kijkt je vol vertrouwen aan
Zij gelooft dat je zult gaan
Pak je haar vingers?
Waag je de sprong?

Met je pink in je mond
Kijk je nog één keer
Van onder je wenkbrauwen
Naar haar mooie, warme gezicht
En knijpt dan beide ogen
Superstevig dicht

EERVOLLE VERMELDING INZENDING

POËZIE
VERBEELD

Water - Elly van Eck

Verstilling aan het water,
Je hoofd leeg, je geniet.
Het water eindeloos,
Bootjes die je ziet.
Een brug die over het water,
Mensen verbindt met elkaar.
Je kijkt en ziet hoeveel elkaar passeren,
Zomaar, snel, vlug als het water.
Het komt en gaat
Beweegt en staat nooit stil.
Genieten van het uitzicht,
Omdat jij ook rust en vrede wil.
Het water van de IJssel,
Zo prachtig stroomt het hier.
In Kampen mag ik wonen,
Aan deze bijzondere rivier.



www.tapjebankje.nl



De gedichtenroute Poëzie verbeeld is vanaf 1 februari 2020 geopend.

Informatie: www.bibliotheekkampen.nl, www.tapjebankje.nl, of informeer bij de balie van de Tourist Info in de Stadsazerne

EERVOLLE VERMELDING INZENDING

POËZIE
VERBEELD

Het monster van het Ketelmeer - Henk Jans

laag hangt de mist over het donkere water
de mannen warmen zich aan het vuur
zacht klinkt de stem van Kobus de Prater
iedereen huivert in dit middernachtelijk uur

Kobus vertelt dat, daar onder de golven
de duistere diepten verbergen een geheim
een verstoten telg van de waterwolven
brult als een storm en het jankt als van pijn

en wie het beest in de ogen ziet, beeft als een riet

Kobus vertelt, de mannen luisteren
ze staren bevreesd in het zwart van de nacht
ze kunnen Kobus nog maar net horen fluisteren:
"het monster heeft honger, het monster is op jacht"

en wie het beest in de ogen ziet, beeft als een riet

het is het monster, het monster van het Ketelmeer
het monster, het monster, hij zoekt je weer
het monster, het monster van het Ketelmeer
het monster, het monster, pas op meneer

en wie weet waar dat gedrocht zich verschuilt?
hoor, hij huilt
als het donker wordt, dan wordt hij wakker
werd hij maar makker

en wie het beest in de ogen ziet, beeft als een riet

het is het monster, het monster van het Ketelmeer
het monster, het monster, hij zoekt je weer
het monster, het monster van het Ketelmeer
het monster, het monster, pas op meneer

maar misschien wordt het beest ooit nog eens een
vriend
dat ziet Kobus er wel van komen
ergens in zijn dromen



www.tapjebankje.nl



De gedichtenroute Poëzie verbeeld is vanaf 1 februari 2020 geopend.

Informatie: www.bibliotheekkampen.nl, www.tapjebankje.nl, of informeer bij de balie van de Tourist Info in de Stadskazerne

EERVOLLE VERMELDING INZENDING

**POËZIE
VERBEELD**

Kampenaren en hun bruggen - Tjitske Buwalda

De eerste oeverbrug op houten palen
In een tijdsbestek van zes maanden gebouwd
Duidde op technisch vernuft en verschaft
Toegang tot de wereld; zo werd het beschouwd.

Intussen zijn we al vijf eeuwen verder
Er werden bruggen verwoest en geslagen
Een tweede verbinding is er gekomen
Na veel gebakkelei en Kamervragen.

Zo is er dus altijd veel te doen geweest
Over welke brug dan ook in deze stad
Niets liep gladjes en ieder bouwplan
Heeft veel voeten in Kamper grond gehad!



www.tapjebankje.nl



De gedichtenroute Poëzie verbeeld is vanaf 1 februari 2020 geopend.

Informatie: www.bibliotheekkampen.nl, www.tapjebankje.nl, of informeer bij de balie van de Tourist Info in de Stadskazerne

EERVOLLE VERMELDING INZENDING

POËZIE
VERBEELD

Havenmeester- Tjitske Buwalda

De havenmeester strijkt de vlag
Nu dat de zon alweer gaat dalen
Morgen gloort er weer een nieuwe dag
Om passanten te onthalen

Het weer bepaalt vooral de sfeer
Hoe dat zijn dag dan zal verlopen
Soms gaat het als een gek tekeer
En ogen stuurlui haast bezopen

Dan staat hij er, zoals verwacht
En helpt hij mee met navigeren
Omdat zij niet op eigen kracht
In staat zijn veilig af te meren!



www.tapjebankje.nl



De gedichtenroute Poëzie verbeeld is vanaf 1 februari 2020 geopend.

Informatie: www.bibliotheekkampen.nl, www.tapjebankje.nl, of informeer bij de balie van de Tourist Info in de Stadsazerne

EERVOLLE VERMELDING INZENDING

**POËZIE
VERBEELD**

Hasselt - Tjitske Buwalda

Daar waar eens Het Zwartewater
Samenvloeide met de Vecht
Heeft men ooit een nederzetting
Rond een zandrug aangelegd

Later bleek dat die rivierduin
-eens met hazelaars bebost-
Door haar ligging aan het water
Floreerde als een handelspost

Dus gekoppeld aan de handel
Kwam de scheepsbouw ook op gang
Maar door allerlei conflicten
Kwam de welvaart in 't gedrang

Door de komst van 't Gildewezen
Trok de industrie weer aan
Desondanks kwam toch de neergang
Bewoners zag men node gaan.

En wie bleef dacht vaak met weemoed
Aan die mooie jaren weer
Men herriep met stille tranen
Die geneugten keer op keer

Toch is Hasselt groot geworden
En floreert de industrie
Samenwerking is het motto
Maar vooral in harmonie!



www.tapjebankje.nl



De gedichtenroute Poëzie verbeeld is vanaf 1 februari 2020 geopend.

Informatie: www.bibliotheekkampen.nl, www.tapjebankje.nl, of informeer bij de balie van de Tourist Info in de Stadskazerne

EERVOLLE VERMELDING INZENDING

**POËZIE
VERBEELD**

IJssel - Jan Terlouw, aangedragen door Janny Oosterhuis

Uren kan ik kijken, in gedachten vaar ik mee.
 Eeuwig draagt de IJssel levend water naar de zee.
 Altijd in beweging, van de bergen tot de kust.
 In een hectisch leven brengt de IJssel zoveel rust.
 Ik geef toe, rivieren, stuk voor stuk wonderschoon.
 Maar toch, onze IJssel, spant voor mij met stip de kroon.
 Kijken naar de IJssel, naar de ader van het leven,
 Die ons door de eeuwen, zoveel welvaart heeft gegeven
 Die ons in contact, met andere landen heeft gebracht.
 Drager van het vrachtschip, en ook van het luxe jacht.
 Biotoop van veel, van zoveel planten, zoveel vissen.
 Voor geen geld zou ik mijn mooie IJssel willen missen.
 Altijd zoveel mensen, onophoudelijk bewegen.
 Overal gepraat, wat is stilte dan een zegen.
 Even wat teveel, en ik breek er dan soms uit.
 't Kabbelen van de IJssel, da's pas superieur geluid.
 Als je me dus vraagt: 'Waaraan beleef je echt plezier?
 Wie is je grote liefde?' Dan wint uiteindelijk mijn rivier.

EERVOLLE VERMELDING INZENDING

POËZIE
VERBEELD

Soortelijk gewicht - Wim Ramaker (Licht en ruimte, 1991) aangedragen door Dieuke Boogaard

Als het waar is
leder naar zijn stad
leder naar zijn land
Stroomt er een blauwe rivier
door mijn denken
Is mijn horizon
Achter mijn geheugen groen weideland

Alleen hier drijft
Steen op water

Van alle steden
Is alleen deze
Dichtbij genoeg



www.tapjebankje.nl



De gedichtenroute Poëzie verbeeld is vanaf 1 februari 2020 geopend.

Informatie: www.bibliotheekkampen.nl, www.tapjebankje.nl, of informeer bij de balie van de Tourist Info in de Stadsazerne

EERVOLLE VERMELDING INZENDING

**POËZIE
VERBEELD**

familiar new - Lydia van den berg

wandering through the old alleys
 landing here and there
 floating on the wind
 it hit me right in the face
 just when i wanted to go with it
 but i went to far
 let go
 go on
 go where the water flows
 it gives me all the air
 weightless and free
 to just float away so useful
 fulfilment of life
 when i was hiding
 alone on the river banks in silence
 silent and calm in body and mind
 there is this space my freedom and movement
 moving dancing in deep water
 lost for a second in direction
 but it al points to you
 and you are on point
 with your hand in mine
 bringing me on board
 you row me wherever i need!
 and it leads us to a new life
 living together in society
 our place amongst them

in these old streets and familiar faces
 your eyes my town
 your gorgeous mouth my small talk
 and that loving smile
 living loved
 because everything with you makes the fami-
 liar
 unfamiliar new
 i see through your eyes me
 and my eyes see you
 you are just beautiful different
 in difference drifting together floating
 a new flight
 new light
 on this old town



www.tapjebankje.nl



De gedichtenroute Poëzie verbeeld is vanaf 1 februari 2020 geopend.

Informatie: www.bibliotheekkampen.nl, www.tapjebankje.nl, of informeer bij de balie van de Tourist Info in de Stadskazerne

Vouwtjes - Lydia van den berg

Zoveel woorden maar een boek
 Ergens begonnen geen eind in zicht
 Het vertelt mij en jij of jij uh wij?
 Soms even het verhaal kwijt, mijn wijzer zoek
 Ergens verloren in de uren
 Terwijl de tijd me soms verslaat
 Eindeloos gevecht terwijl ik soms stil lijk te staan
 Dat ik elk gesprek met woorden mijd
 Ondoordringbare stilte van de slapeloze nacht
 en de slaperige dagelijkse dingen
 Terwijl je overuren maakt in je hoofd
 Met dat stemmetje dat uit, toe, en mee lacht
 Zie dan maar eens op de rem te staan
 Terwijl de noodstop is doorgeslagen
 De batterij nodig op moet laden
 Gillende sirenes gaan en niet alarm kan slaan
 Terwijl je je overgeeft aan de sterke onderstroom
 Die je meesleurt en je eigen bodem raakt
 Onderbewuste stille water wat stormen kan en verraderlijke dieptes heeft
 Bovenkomen en happen naar de lucht van een mooie droom
 O ja vergeet niet de mooie waterkant van het leven
 Die me soms verbaasd doet staan van het zand onder mijn voeten
 Ik dacht dat het drijfzand zou zijn
 Verraderlijk veranderlijk het kan ineens een zonsondergang geven
 Oranje diep rood paars hemelsblauw donker nacht
 Leven van het nachtleven zweven in het dagelijks leven
 Balans van beter, goed en beter niet, donker en te licht, lief en liever niet
 Evenwicht van het leven en mijn hart heeft altijd zwaar gewogen
 Maar zo ben ik, wat ik ken en zou moeten kennen of anders moet leren kunnen
 Bladzijden zijn er ook om te bestuderen
 Soms te stoppen bij het vouwtje in de hoek
 Foutje erkennen en daarna jezelf een beter verhaal gunnen

EERVOLLE VERMELDING INZENDING

**POËZIE
VERBEELD**

Harmen Wind
aangedragen door Reijer van 't Hul

IJssel

zij leidt een eindeloos bestaan
passeert zonder voorbij te gaan

zij put haar kracht uit haar verval
en maakt zich breed aan lagerwal

daar loopt zij, bruid in waterkant
en draagt de hemel door het land

de rivier

zij leidt een eindeloos bestaan
passeert zonder voorbij te gaan

ze put de kracht uit haar verval
vanaf de oorsprong sprank'lend smal
tot aan de zee zo breed en kalm
van wilde rap tot lome psalm

een bruid in zilver waterkant
zij draagt de hemel door het land

Rivier de IJssel

oneindig haar bestaan
passeert zonder voorbij te gaan

wild en wellustig niet te stuiten
treedt ze hare oevers buiten

langs de strandjes glijdt de stroom
lijzig, lui, weldadig loom

passeert zonder voorbij te gaan
Kampen dankt aan haar 't bestaan

EERVOLLE VERMELDING INZENDING

POËZIE
VERBEELD

Ria Zinger

Er staat een heel mooi bankje
Een bankje bij de Vliet
En naast dat mooie bankje
Bloeit een Vergeet Mij Niet.

Dit gedicht komt uit mijn poëzie album van 1956.

Dan staat er een heel mooi hekje, maar ik heb er een mooi bankje van gemaakt.



www.tapjebankje.nl



De gedichtenroute Poëzie verbeeld is vanaf 1 februari 2020 geopend.

Informatie: www.bibliotheekkampen.nl, www.tapjebankje.nl, of informeer bij de balie van de Tourist Info in de Stadsazerne

Janita Tabak

Ijsselkogge

Twintig meter druipend wrak, karkas van mossig roest en hout

Eeuwenlang onaangetast, ooit in de glorie tijd gebouwd
Nagel, plank, knoest en barst en waar was nou de vracht?
alle delen vastgelegd en nauwgezet in kaart gebracht

In een loods, een kooi van glas, ligt de diva van weleer
geconserveerd, geprepareerd, ze wordt de oude, steeds wat
meer

Zoals knolgewas in de winter onder de grond ligt te vegete-
ren

wacht zij rustig op de dag, dat ze weer naar huis mag keren

Oude schuit, maffe boot, Keizerin van de Ommeland
Kom terug in moederschoot, wij wachten op de waterkant.

Janita Tabak, PvdA Kampen



EERVOLLE VERMELDING INZENDING

**POËZIE
VERBEELD**

WATER - Ruben en Jelly

Water, het maakt niet uit in welke vorm.

Een landschap door zijn welving en begroeiing.

Vormt een beeld gevangen door water, het maakt niet uit in welke vorm.



www.tapjebankje.nl



De gedichtenroute Poëzie verbeeld is vanaf 1 februari 2020 geopend.

Informatie: www.bibliotheekkampen.nl, www.tapjebankje.nl, of informeer bij de balie van de Tourist Info in de Stadsazerne

EERVOLLE VERMELDING INZENDING

POËZIE
VERBEELD

De IJssel - Ben Zwinselman

De mist trekt op,
de dauw verdampt.
Een schip voorbij,
haar motor stampst.

Golven klotsen
d'oever nat.
Rust keert weer
een eerste spat.

Want wolken vallen
in regen neer.
En geven d' IJssel
haar water weer.



www.tapjebankje.nl



José Snel

Bij het stromen van het water
 laat ik mijn gedachten tot rust komen
 vergeet ik wat is geweest
 en is er geen later
 ben ik vrij van boze dromen.



Alleen het hier en nu zonder zorgen
 gewoon zitten aan het water
 geen gisteren
 nog niet denkend aan morgen
 vandaag is nu, de rest komt later.

EERVOLLE VERMELDING INZENDING

**POËZIE
VERBEELD**

Mien lessel - Ina Hup

lessel, mien lessel, wat ol ik van oe!
 Waor komie vandaonde
 Waor goj toch noa toe?
 Skitterende lessel, soms bruun, blauw of zwat,
 Soms kabblend en klotsend
 Soms stroom ie kei aad
 Een krachtstroom van liefde, een krachtstroom van "leevn",
 eb ie an de mensen in Kampn egeevn
 Ie kiezn oe loop, water lup zo et giet,
 Zo giet et al eeewn en anders is 't niet!
 Maar ze geem oe meer ruimte
 't Reeve gebied
 Zo kuj ai teveule em, oe water toch kwiet!.
 Waorene oi gaon of vanwaor oi ook koomn
 Wat blief ik toch graag langs oe oevers stoan droomn.



www.tapjebankje.nl



De gedichtenroute Poëzie verbeeld is vanaf 1 februari 2020 geopend.

Informatie: www.bibliotheekkampen.nl, www.tapjebankje.nl, of informeer bij de balie van de Tourist Info in de Stadskazerne

EERVOLLE VERMELDING INZENDING

POËZIE
VERBEELD

Esther Scholten

Soms draag ik water naar de zee
En zijn al mijn pogingen verwoed
Soms staat het water me tot de lippen
En ontbreekt mij soms de moed
Maar toch spring ik weer in het diepe
En ga ik recht door zee
Door de woelige baren van het leven
En dan heb ik weer wind mee



www.tapjebankje.nl



De gedichtenroute Poëzie verbeeld is vanaf 1 februari 2020 geopend.

Informatie: www.bibliotheekkampen.nl, www.tapjebankje.nl, of informeer bij de balie van de Tourist Info in de Stadsazerne